



Denkai John de Weerd en Gerard Jansen.

Verheugend nieuws: vorige week hebben John de Weerd en Gerard Jansen in een traditioneel besloten bijeenkomst Denkai ontvangen van mij.

Denkai is een ceremonie waarin je de 16 voorschriften voor de tweede keer krijgt, maar nu om ze op j ouw beurt door te kunnen geven aan anderen. Denkai is in onze traditie tevens een opstap naar volledige transmissie (Shiho). In de ceremonie ontvingen zij een paarse rakusu en een lerarenstok als symbolische attributen voor hun nu geautoriseerde leraarschap.

Dit alles betekent dat John en Gerard als leraar nu ook officieel studenten kunnen aannemen (Shoken) en hen ook de voorschriften mogen doorgeven in de Jukai ceremonie.

Een belangrijke en verheugende gebeurtenis voor John, Gerard, voor mij en voor Zentrum. En ook voor Nico Tydeman - de leraar van Cornelia en mij - die ook zeer verheugd reageerde op dit nieuws.

We hopen zo in Zentrum de Dharmalijn - die traditioneel teruggaat tot aan Shakyamuni Boeddha - voort te zetten. Een lijn die Nico - middels zijn leraar Genpo Roshi - via Cornelia en mij in Zentrum heeft voortgezet.

Bij die gelegenheid sprak Nico toen de hoop en verwachting uit dat dit vrucht zou mogen gaan dragen voor de verdere ontwikkeling van de Zenweg in het algemeen en Zentrum in het bijzonder.

Bij deze wens sluit ik mij van harte aan: dat leraren en studenten van Zentrum mogen bijdragen aan de realisatie van helderheid en bevrijding, voor ons en de wereld.

Met Denkai voor John en Gerard is een verdere stap gezet in die richting. Zij kunnen nu op hun beurt deze lijn voortzetten via hun studenten en de 'schat' van het boeddhistische onderricht doorgeven.

We spreken wel eens over deze schat als een klomp goud die we met ons meedragen en die we maar wat graag willen doorgeven.

Die klomp goud is schitterend en bijzonder waardevol, maar ook zwaar.....

En het is altijd weer geweldig als we iemand vinden die deze schat van ons wilt overnemen en kan en durft te dragen.





Willem Scheepers Sensei